



Peter med fru Ingrid hemma i köket där den danska specialiteten smörrebröd serveras för dagen.

danska specialiteten smörrebröd dukas upp.

Rostbiffen.  
Curryremouladen.  
Gurkan.  
Pepparrotten.

Familjen kan mer än att bara träna hästar.

– Min far hade hästar och i de tidiga tonåren blev jag intresserad och hängde en del hos främst Kent Friborg, men även Steen Juul och som 18-åring tog jag licens, på den vägen är det, säger Peter.

Vägen in i sporten är klassisk.  
– Som ung hade jag ambitionen att leva på det men det gillade inte min far. En osäker bransch man inte kan känna sig helt trygg i, tyckte han.

En älskt Peter numera delar och i stället är hästarna... bara... en hobby.

Om man kan kalla den för en hobby.  
På gården finns fyra fölmärrar, fyra åringar, fyra starhästar och två tvååringar. Just den här dagen var en fölning planerad men stoet tycktes vänta på sin kamrat i hagen som också ska föla i vår. Om det nu blir någon vår, vill säga.

– Jag jobbar som revisor. Min son Rolf sköter om hästarna på dagarna och ser till att de är klara för träningspass när jag kommer hem efter arbetet.

Ett stenkast bort ligger Skive travbana – på gården finns nämligen inga träningsmöjligheter.

– Skive har en av de bästa tränings-

anläggningarna i landet, vi kan sela på hemma och så kör vi dit. Det passar helt perfekt.

Den möjligheten är en del av förklaringen till att familjen slog ned sina bopålar här 2004.

– Före det bodde vi drygt en mil bärifrån, då kunde inte barnen ta sig till skolan på egen hand och vi behövde transportera hästarna inför varje träningspass. Det blev inte hållbart.

I den vevan kunde det ha blivit en flytt till Sverige.

– Tankarna fanns där. Pengarna är bättre för hästarna så klart, men i mitt yrkesliv har jag inget nätverk i Sverige så det hade inte fungerat att jobba på samma sätt.

Några år tidigare hade Peter beslutat sig för att satsa rejält. 2000 vann hans sin första stora seger: Jydske 2-åring Grand Prix med Frontline.

– Ungefär runt millennieskiftet startade vi upp stuteriet som fick namnet Hole In One.

• **Ja, varför?**  
– Jag vet faktiskt inte. Jag är ingen golfare utan det bara blev så.

**2002 vann Anacott Steel Silverstoet på Axevall** – något hon följde upp med att vinna Guldstoet året därpå – vilket var genombrott nummer ett.

Som fölmärr lämnade hon Therumoursaidfire och helbrodern Bad Moon Rising. Båda miljonärer. Båda två vinna-

re av Uppfödningsslöpnigen, Bad Moon även kriterievinare och Therumoursaidfire vann Jydske 2-åring Grand Prix – i den kanske bästa årgången på 10–20 år i Danmark med Tumble Dust, Takethem, Tycoon Conway Hall, Tano Bork.

2007 kom genombrott nummer två – när Nobodybeatsbeate började tävla. Stoet gjorde mer eller mindre rent hus som unghäst. Hennes avkommor ska vi återkomma till.

• **Så vad är det han gör – och vem är den lille mannen i Skive?**

– En revisor med stor kärlek till hästar.

– För att få någon ekonomi i det här så måste man lyckas med hästarna när de är unga. Det finns "inga" prispengar för de äldre hästarna i Danmark.

• **Och hur gör man för att lyckas?**

– Vi har ett koncept som fungerar. Jan Dahlgård kör in mina hästar, han har dem i tre-fyra månader och sedan börjar jag träna. Som jag sa – Skives anläggning är kanske bäst i hela landet. Man kan träna i princip varje dag, året om. Banorna sköts på ett väldigt fint sätt.

• **Men vad är det du gör som fungerar så väl?**

– Alla frågar det... tränar kontinuerligt.

• **Fast det gör väl alla?**

– Jo. Jag tror att det är väldigt viktigt att hästarna är helt på topp när de tränas. Det är superviktigt att man låter hästarna återhämta sig efter lopp och



Stand And Deliver och Bad Moon Rising.



## FAKTA

**PETER RUDBECK OM...**

**...tävlingshästarna:**

– **Bad Moon Rising** – hingst 5 år e. Muscles Yankee – Anacott Steel  
– God hjärt- och lungkapacitet, oerhört stabil. Han har inte missat pengar hittills i karriären även om den dagen kommer så småningom. Hoppas att han kan bättra på speeden lite.

– **Stand And Deliver** – hingst 9 år e. Kadabra – Ghana Roland  
– Drömhästen. Jag begär inget mer av honom, han får tävla så länge han tycker det är kul. Det vore roligt att komma över tre miljoner med honom.

– **Dontpaytheferryman** – hingst 3 år e. Cantab Hall – Nobodybeatsbeate  
– Jag har inte haft en bättre häst vid den här tidpunkten i karriären. Derbyt är stora målet.



Dontpaytheferryman.

– **Dressedforsuccess** – valack 3 år e. Credit Winner – Anacott Steel  
– Normalt vill jag inte kastrera men han var tuff och det var tvunget. Kom ut lite för tidigt och gjorde en start i fjol. Inte så tokig men har lite problem mentalt. Vettig kapacitet.

– **Eastboundanddown** – hingst 2 år e. Explosive Matter – Nobodybeatsbeate  
– Fin, sprallig häst. Väldigt mycket energi. Blir en kulltopp.

– **Eightsdaysaweek** – hingst 2 år e. Muscles Yankee – Ghana Roland  
– Också en fin variant, men något mindre i typen. Tror jag också blir kulltopp.

**... namnen på hästarna:**  
– Vi började med låtar och liknande och så fortsatte man. Det är lite av ett familjered där Ingrid lägger in sitt vete. Visst lägger vi ned lite tid på det men det är inte på samma nivå som Margareta Wallenius-Kleberg gör på Menhammar, det är helt fantastiskt vilken tanke som finns bakom namnen där.

**... krisen i dansk travsport:**  
– Tyvärr har det försvunnit många uppfödare, agare, aktiva, spelare... Själva produktionen har inte följt med i utvecklingen. Dessutom sänds inte travet i linjär tv och vi saknar profiler. I Sverige är det ett helt gäng med sportstjärnor och liknande som äger häst, vi har knappt något sådant alls. Marknadsföringen är inte särskilt omfattande heller. Vi behöver Sveriges hjälp på sikt – rent allmänt, det tror jag.

**FRUN INGRID OM PETER:**  
– När han är sur är han inte det så länge, det är ju bra. Även om jag inte kan så mycket förstår jag ju att han är en otroligt duktig hästkarl. Kombinationen med jobbet på kontor och sedan komma hem och varva ned bakom en häst i skogen verkar fungera bra.

**PETER RUDBECKS FÖLMÄRRAR:**  
Anacott Steel, Nobodybeatsbeate, Opera Kronos, Vintage Wine.

**VI HAR INTE BEHANDLAT EN HÄST SEDAN 2010, FÖR JAG TROR INTE PÅ DET. TRÄNA STARTA, "FRÄSCHA UPP". JAG TROR INTE ATT DET ÄR BRA FÖR HÄSTEN PÅ SIKT**

tråning på rätt sätt. Att man har den känslan så man vet när det är läge att vänta en dag extra.

• **Hur känner man av det?**

– Det är något man förhoppningsvis får med tiden, den känslan. Behöver den här hästen tre eller fyra dagars vila? Sådant märker man. Jag har inget fast träningschema som planeras långt i förväg. Jag har det i mitt huvud och vi träna efter hur hästarna är i sitt välmående.

• **Hur ser ett tufft jobb ut?**

– Fyra intervaller à 1000 meter på vanligt underlag utan lutning med en och en halv minuts vila mellan varje intervall och tempot är 1.35 på första, 1.30 på andra, 1.25 på tredje och 1.20 på sista intervallen. Men ett sådant jobb går hästarna bara när det är dags att göra redo för start. Annars är det mycket sandbana i lugna farter.

En sak som sticker ut är hans syn på veterinärvård.

– Vi har inte behandlat en häst sedan 2010.

• **Varför inte?**

– För att jag inte tror på det. Numera ses det som en naturlig del av träningen. Träna, starta, "fräscha upp". Jag tror inte att det är bra för hästen på sikt. Frontline som vann Jydske 2-åring Grand Prix 2000 hade en del problem och vi behövde behandla honom löpande; han blev bara sämre och sämre.

• **Men om hästen är halt – hur gör du då?**